



Τώρα που η υφεσιακή συνταγή του πρώτου μνημονίου απέτυχε, δικαιώνεται πλήρως η στάση του Αντώνη Σαμαρά. Από την πρώτη στιγμή η Νέα Δημοκρατία διαφώνησε με όλα εκείνα τα μέτρα που οδηγούσαν τη χώρα σε όλο και μεγαλύτερη ύφεση, που νέκρωναν την αγορά, που διέλυαν την κοινωνική συνοχή, βουλιάζοντας τη χώρα στην ανεργία. Στη χώρα δεν χρειαζόμασταν μνημόνια, αλλά τομές και μεταρρυθμίσεις, που θα περιορίζαν τη σπατάλη και την κακοδιαχείριση.

Σήμερα, μετά το κούρεμα του ελληνικού χρέους, ανοίγουν νέοι δρόμοι για την ελληνική οικονομία. Πρέπει άμεσα να εκμεταλλευτούμε τη μεγάλη αυτή ευκαιρία και να προχωρήσουμε στην ανάκαμψη, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δούμε την πατρίδα να ξαναπατάει στα πόδια της, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας.

Ο Αντώνης Σαμαράς έχει δεσμευτεί πως πρώτο μέλημα του είναι να πάρει όλα εκείνα τα άμεσα μέτρα που θα φέρουν ανάκαμψη μια ώρα αρχύτερα. Η αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ, που το ΠΑΣΟΚ έχει αφήσει αχρησιμοποίητα, η εξασφάλιση ρευστότητας στην αγορά αλλά και η επιστροφή όλων όσων χρωστάει το δημόσιο στις επιχειρήσεις, είναι από τα πρώτα άμεσα μέτρα που απαιτούνται.

Παράλληλα, για να πραγματωθεί η επανεκκίνηση της οικονομίας και της αγοράς χρειάζεται η μείωση της φορολογίας. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με την μείωση της φοροδιαφυγής, να περιορίσει τους φορολογικούς συντελεστές στο 15%. Η φορολογία δεν είναι το μόνο, αλλά είναι η αρχή για να μπορέσει

επιτέλους η χώρα να περάσει από την ύφεση και την ανεργία, στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως χρειάζεται άμεσος περιορισμός της διαφθοράς και αποτελεσματική καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, που σήμερα αποτελούν εμπόδια στην πραγματοποίηση επενδύσεων στη χώρα.

Η ανάπτυξη δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία που θα έρθει από μόνη της, αντίθετα είναι μια διαδικασία που απαιτεί δουλειά, μεταρρυθμίσεις και συγκρούσεις με κατεστημένα και συμφέροντα. Η ανάπτυξη δεν θα έρθει από αυτούς που μέχρι χθες ενοχοποιούσαν την επιχειρηματικότητα, εκείνους που ταυτιστήκαν με το κράτος, εκείνους που απέτρεπαν κάθε μεγάλη επένδυση στη χώρα. Αυτό που σήμερα ζητάει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας ο απλός πολίτης, είναι δουλειά και εργασία και αυτό πλέον ξέρουμε όλοι ότι θα έρθει μόνο μέσα από τις επενδύσεις και την ανάπτυξη.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Δημοκρατία, στις 21/04/12